



FAMILIE TEL:

‘We hebben onze eigen Tel-Tower’

Van een rijtjeswoning uit de jaren tachtig in Abcoude naar een kopergroen herenhuis aan de Durgerdamhaven in Vathorst. Annemiek en Frank Tel waagden de sprong en zijn sinds driekwart jaar de nieuwe bewoners van het opvallende groene grachtenpand aan de Durgerdamhaven. Dat ze het naar hun zin hebben is een understatement: het stel is er dolgelukkig met hun twee kinderen: ‘Dit huis is perfect in alle opzichten en we noemen het zelfs onze eigen Tel-Tower.’

Hoewel Annemiek groter wilde wonen, lag een verhuizing naar Vathorst niet voor de hand. ‘We woonden al twaalf jaar met plezier in Abcoude,’ vertelt ze. ‘Ik wilde wat groters, zeker omdat we in de tussentijd twee kinderen hebben gekregen. Maar Frank vond het daar prima.’ Tot ze te horen kregen dat hun zoontje Bas vanwege zijn taalachterstand naar een school voor speciaal



onderwijs moest. En die was niet in de buurt. ‘Bas heeft TOS, een taalontwikkelingsstoornis. Omdat hij flink achterliep, moest hij naar een cluster 2-school gericht op taal en logopedie. We konden kiezen tussen Hilversum en Amsterdam. Maar we moesten er niet aan denken om hem zo ver weg van huis naar school te laten gaan. Mijn schoonzus woont in Vathorst en vroeg: ‘Waarom kom je niet hierheen?’ In het centrum van Amersfoort bleek ook een geschikte school voor Bas te zitten. En na wat speurwerk kwamen we dit huis tegen. We waren meteen verliefd. In april van dit jaar kregen we de sleutel en twee dagen later zaten we er in.’

VAKANTIEGEVOEL

Het moderne groenkoperen grachtenpand valt op tussen de meer klassieke huizen aan de gracht. Annemiek: ‘Ik vind het leuk dat ons huis anders is. We houden erg van kleur, het valt lekker op.’ De huizenrij prijkt op veel sfeerbeelden van Vathorst. ‘Sinds we hier wonen, zie ik ons fotogenieke rijtje telkens terugkomen op internet en in bladen.

Heel gaaf is dat.’ Ook de locatie en de wijk bevalt het gezin meer dan goed. ‘Alles is dichtbij: winkels, station, school. We kunnen alles lopend doen of met de fiets. Laatst las ik dat er 90 speelplekken in de wijk zijn. Die willen we allemaal uitproberen.’ Frank voegt toe: ‘Als we hier rondfietsen of lopen, hebben we een permanent vakantiegevoel.’

BESTE PLEK VOOR EEN ZONSONDERGANG

Als videomarketeer viel Frank direct voor de lichtinval: ‘Door de hoge plafonds en hoge ramen aan beide kanten van het huis, valt overall licht naar binnen. Prachtig vind ik dat.’ De ruimte van het huis zit hem vooral in de hoogte: met vijf verdiepingen zijn er genoeg plekken om te spelen, te slapen en te werken. Een van de hoogtepunten van het huis is, letterlijk en figuurlijk, de bovenste etage met vide. ‘Door de ramen van 4,5 meter hoog hebben we prachtig uitzicht over het water en de wijk,’ vertelt Frank. ‘Er is geen betere plek om naar een zonsondergang te kijken. Ik heb hier mijn werkkamer, prima om klanten te ontvangen.’

‘Ik vind het leuk dat ons huis anders is. We houden erg van kleur, het valt lekker op.’





Maar we gaan er waarschijnlijk ook etentjes met vrienden organiseren. Op de vide hebben we nu een logeerbed staan. In de toekomst maken we daar waarschijnlijk een chillplek met bioscoop.'

BOOTJE VAREN

Veel plekken in huis zijn favoriet. Naast de werk-kamer en de vide, biedt het huis volop gelegenheid om van de zon te genieten: in de hangmat op het balkon bij de ouderslaapkamer bijvoorbeeld. Het stel zit ook graag aan de eettafel in de keuken. 'Daar zit je lekker in de zon en heb je uitzicht over de bootjes die langsvaren. De gracht voor ons huis wordt nog verbreed en er komen aanleg-plaatsen. Dus wie weet kopen we in de toekomst een bootje. We hebben een abonnement bij de sloepverhuur hiernaast en maken al regelmatig een vaartochtje door de grachten.' Het grachtenpand heeft geen voortuin, maar die missen ze niet. 'Ik houd niet van tuinieren,' vertelt Frank. 'In de achtertuin is genoeg ruimte voor een opblaasjacuzzi en trampoline voor de kinderen. En wij kunnen lekker buiten zitten. De kinderen kunnen verder

ook heerlijk spelen op het binnenterrein met andere kinderen die hier wonen.'

MOOIE ERFENIS

Annemiek en Frank zijn voorzichtig begonnen met de inrichting. 'We wilden eerst even landen met het gezin en aanvoelen wat past in dit huis,' vertelt Annemiek. 'Zo heeft de bank al op verschillende plekken in de woonkamer gestaan. We houden van een moderne stijl met veel kleur. De basis blijft rustig: wit en hout. Veel meubels komen uit ons vorige huis, maar we hebben ook al wat nieuws gekocht. Zoals kleurige lampen boven de eettafel en een speelhoekje met feloranje hanglampjes. Her en der hangt wat kunst. Het moet ook praktisch blijven: met twee kinderen is het een uitdaging om alles opgeruimd te houden.' Wat dat betreft hebben de vorige bewoners een mooie erfenis achtergelaten: 'De inloopkasten zijn zo fijn. Felicia heeft zelfs een walk in closet. Het krijtbord in de woonkamer laten we ook hangen. Daarop verwelkomen we elke gast met een leuke tekst.'

'Ik kan wel klussen, maar ben blij dat dit geen klus-huis is,' aldus Frank. 'De muur in de woonkamer en de keuken hebben een mooie groene kleur gekregen, maar grote dingen veranderen hoeft niet.' Ook de verlichting pakt hij binnenkort aan: 'Ik zet her en der wat studiolampen op statieven, die ik altijd voor mijn werk gebruik. En dan kijken we gewoon hoe het licht valt.' Het gezin heeft zijn plek in de wijk helemaal gevonden. Frank: 'In Amsterdam is een grachtenpand als dit niet te betalen. Nu woon ik er toch, als rasechte Amsterdammer. Dit huis past ons perfect, we zijn ontzettend blij dat we hier wonen.' ❖

